



Een woordje vooraf

In deze Nieuwsbrief staat het hout en de houtwerkplaats in het zonnetje. Nu ik zorg voor de continuïteit van de Nieuwsbrief, leek het me leuk om een paar deelnemers en vrijwilligers die hier werken en hobbyen 'een gezicht te geven'. Daarnaast een oproep van het bestuur, de agenda en de nodige informatie.

Veel leesplezier!

Ank van Rens

De Houtwerkplaats

Ik tref ter plekke Grad Reijnen die al vanaf 2003 op het centrum met hout werkt en heel veel vogelhuisjes heeft gemaakt.



Nu ja, vogelhuisjes, het zijn meer 'vogelpaleizen', van duurzaam hout en prachtig uitgevoerd, met veel oog voor detail.

Op dit moment is hij bezig met houten paneeltjes in de vorm van huisjes die door de kinderen van het activiteitenplein, onze burens, beschilderd zullen worden.



Vrijwilliger in beeld

Een gesprekje met René Penninx begint met de vraag hoe hij op de houtwerkplaats terecht is gekomen. Via zijn schoonzoon hoorde hij dat diens vader, Rinie Mollen, op het centrum werkte. René was vervroegd met pensioen. Hij was bij de Marine sloopstimmerman geweest. Als bouwkundige maakte hij het meubilair voor de schepen. Toen hij in 2004 begon in de Houtwerkplaats legde hij zich toe op meubels maken, voor zichzelf, zijn kinderen én de hobbywerkplaats. Twee keer heeft hij een bar in de kantine gemaakt, de tweede keer na de brand van 2014. Ook de tafels in de kantine en veel houten kasten zijn van zijn hand. "Het mes snijdt aan twee kanten", zegt hij, "ik ben voor mezelf bezig en voor de club". Hij vindt het ook leuk om mensen te helpen met een blokje hout voor onder een beeld, een latje voor het

één of ander, kleine dingen. Ook doet hij met Polat klusjes voor het centrum, een lekkende kraan repareren, een ventilator ophangen. Hij werkt graag met zijn handen en hout vindt hij "het mooiste materiaal dat er is. Hout is kleur, warmte, je kunt er van alles mee maken". Het is praktisch toepasbaar en functioneel. Elke houtsoort is anders. Het hout van de populier is licht van gewicht, het hout van de eikenboom veel degelijker, dat van de kersenboom fijn van structuur. Hij laat foto's zien van alle meubels die hij gemaakt heeft, van een grote kast voor zijn broer tot 28 (!) kleine stoeltjes voor zijn kleinkinderen, neven en nichtjes, elk stoeltje met een eigen naam.



René is een hout man in hart en nieren en werkt met veel plezier op het centrum.

Deelnemer in beeld

Ik sprak met Johanna Donkers die sinds een jaar op de dinsdagmiddag beeldhouwt met hout bij Ingrid. Haar beeld in de vitrine sprak me aan. Van huis uit was ze coupeuse en "altijd met van alles bezig", ook met schilderen en boetseren. Ze heeft 'iets met hout'. Dertig jaar geleden heeft ze op Hobbycentrum Oost met haar dochter een zonnetje gemaakt van een (kunststof) plaat en met hout op de draaibank gewerkt. In haar veertiger jaren wilde ze meubelmaker worden, maar dat was praktisch niet haalbaar. Wonend in het Tolhuis kwam ze via het stemlokaal (!) op het centrum terecht en ontdekte de houtwerkplaats. In haar schuur vond ze een afvalstuk hout, 10 cm in omtrek, wat groter dan het eigenlijke beeld. Een afbeelding in een boek gaf inspiratie. Dit is haar eerste beeld. Ze heeft er (onderbroken door vakanties met de camper) ongeveer een half jaar aan gewerkt. Ze vindt het prettig om langer met iets bezig te zijn. Ook het afwerken, schuren en mooi maken aan het eind vindt ze plezierig. Daarbij mocht ook het spijkergat in het beeld er zijn. Het is, in vergelijking met werken op de draaibank, een meer persoonlijk beeld geworden. Ze is er heel erg blij mee.



Vrijwilliger in beeld

Ik sprak met Ingrid Bakker die vanaf 2004 op het centrum rondloopt en in de loop van de jaren steeds meer activiteiten is gaan ontplooiën. Ze zat op edelsmeden bij een Goudsmid en kwam via een vriendin die gegoogeld had op 'edelsmeden', op het centrum terecht. Daarnaast beeldhouwde en beeldhouwt ze nog steeds met hout en steen. Na 42 jaar werken in de

Gezondheidszorg heeft ze alle ruimte voor haar hobby's. Ze begon met speksteen, want er was een wachtlijst voor edelsmeden. Ook ging ze op de houtwerkplaats aan de slag en kreeg het idee om met een groep te gaan beeldhouwen met hout. En zo werd ze vrijwilliger. Later is ze ook viltten gaan geven, op maandagmorgen en op woensdag avond, doet ze mee aan glas in lood, en is ze lid van de evenementen werkgroep.

Het fijne van hout vindt ze dat het 'levend materiaal' is. Het is letterlijk en figuurlijk 'warmer' dan steen. Hout bewerken is uitdagend. Je moet rekening houden met de groeirichting van de stam. Als je met het hout meewerkt glanst het. Als je het 'tegendraads' afslaat wordt het dof. Kops hout is ook lastig te bewerken en de kern van het hout/van de stam is het hardste stuk. Ze werkt abstract en figuratief. Onderstaand beeld zou eigenlijk anders worden (de ring van Moebius was het uitgangspunt), maar de richting lukte niet helemaal. En toen was het "kijken, denken, kijken, denken, wat kan ik nu verder nog doen?" Het heeft in elk geval tot een mooi beeld geleid!



Nieuwe deelnemers

Een paar maanden geleden stapten Jan en Annie Wolters over de drempel van het centrum. Annie met belangstelling voor boetseren, stapte op maandagochtend in. Jan, van huis uit meubelmaker, met jaren lang een eigen bedrijf, ging aan de slag op de houtwerkplaats. Voor het boetseren maakte hij een plank met aan weerskanten opstaande randen om de klei gelijkmatig te kunnen uitrollen met een deegroller en op de draaibank maakte hij van verschillende stukjes hout deze prachtige schaal.



Vacatures

Het Creatief Centrum heeft behoefte aan nieuwe barmedewerkers. Vind je het leuk om gastheer/-vrouw te zijn en vind je het niet erg lichte schoonmaakwerkzaamheden te verrichten dan is dit een vrijwilligersbaan voor jou.

Edy van Midde zal per 15 mei stoppen met het begeleiden van de dinsdagmiddag teken-en schilder-groep. Voor deze groep zijn wij op zoek naar een nieuwe begeleider. Je interesse kun je kenbaar maken bij het beheer.

Ook de Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je ook onze Nieuwsbrief ontvangen. Zorg dan dat onze beheerder jouw e-mailadres heeft. Een mailtje naar info@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl met vermelding dat je de Nieuwsbrief wilt ontvangen is voldoende.

Oproep van het bestuur

Maandag 7 mei heeft het bestuur een vergadering gehad. Daarbij was ook onze nieuwe penningmeester Geert Hooghof aanwezig. Geert

heeft veel bestuurlijke ervaring en ervaring met vrijwilligers organisaties. Financiële expertise is zijn specialiteit en we zijn heel blij dat we hem in ons bestuur mogen begroeten! Daarmee is het bestuur nog niet op sterkte! We zijn naarstig op zoek naar nog twee bestuursleden: een voorzitter en een algemeen bestuurslid. **Bij dezen willen we jullie vragen uit te kijken naar nieuwe bestuursleden!!** Kandidaten kunnen contact opnemen met het huidige bestuur of met Christ.

Sandra Smeets en ik hebben goede herinneringen aan de laatste medewerkersbijeenkomst. Fijn dat er actief werd meegedacht met problemen en probleempjes. Deze Nieuwsbrief is een van de resultaten van die bijeenkomst. Tenslotte willen we jullie herinneren aan het feit dat we in het 30-jarig jubileum jaar leven. In de loop van dit jaar horen jullie daar meer over. Sandra en ik zullen alle groepen dit jaar bezoeken, maar wacht daar niet op als je onderwerpen tegenkomt die voor het bestuur van belang zijn.

Pierre Habets

Agenda

Het centrum is gesloten op tweede Pinksterdag, maandag 21 mei. De grote vakantiesluiting is van 16 juli tot en met 10 augustus. Op maandag 13 augustus gaat het centrum weer open. De Open dag is dit jaar op 22 september van 11.00 tot 15.00 uur. Er vindt een Glas-in-lood workshop plaats op zaterdag 25 augustus en zaterdag 1 september. Meer informatie volgt in de volgende Nieuwsbrief.

Vrije plaatsen in de hobbygroepen

Vrije plaatsen zijn er bij:

Viltten: maandag, 9.00 tot 12.00 uur.

Creatief allerlei: maandag, 13.00 tot 15.30 uur.

Tekenen en schilderen: dinsdag, 19.00 tot 21.00 uur.

Viltten: woensdag, 19.00 tot 21.30 uur.

Glas-in-lood: woensdag, 19.00 tot 21.30 uur.

Textiele Werkvormen: donderdag, van 9.00 tot 12.30 uur.

Creatief Allerlei: donderdag, 13.00 tot 15.30 uur.

Glas-in-lood: vrijdag, 9.00 tot 12.30 uur en 13.00 - 15.30 uur.

Patchwork: vrijdag, 13.00 - 15.30 uur.

Wist u dat ? ?

- wij met z'n allen voor onze eigen veiligheid moeten zorgen. Let er dan op dat er in ons Centrum geen obstakels liggen in gangen en bij vluchtdeuren.
- wij met zijn allen verantwoordelijk zijn om de lokalen schoon te houden? Laten we hier met zijn allen op letten!



- wij ons eerstvolgende



hebben op zaterdag 09 juni. Dit is van 11 tot 2 uur.

Wat krijg ik voor mijn deelnemersbijdrage?

Voor de deelnemersbijdrage mogen de deelnemers het hele jaar aan twee hobby's deelnemen, op twee dagdelen per week. Voor deelname aan meer dan twee hobby's of dagdelen per week, dient per extra hobby een toeslag te worden

betaald van 50% van het inschrijfgeld. Het deelnemen aan twee hobby's mag ook plaats vinden in twee verschillende groepen van dezelfde hobby. Behalve, vanwege de wachtlijst, bij het edelsmeden. We maken geen verschil tussen dag- en avondgroepen. Bij deelname aan workshops buiten de normale lessen, betaal je de kosten van de betreffende workshop. Alleen als je in het bezit bent van een geldige deelnemerspas 2018, heb je toegang tot het CCN-Z en krijg je korting bij Pro Art, Bernink en van de Venne in Nijmegen en De Hazelaar Art Supplies in Soest.

Onze adressen zijn:

Tolhuis 44-44 6537 PN Nijmegen

Telefoon 3452113

E-mail:

info@creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl

Internet:

www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl