

Veel enthousiasme tijdens expositie Creatief Centrum.



De door het Creatief Centrum georganiseerde expositie in het weekend van 21 en 22 september mag geslaagd genoemd worden. Of ik het nu vroeg aan Joke, Ank of aan voor mij minder bekende mensen die deze dagen aanwezig waren, allemaal waren ze zeer enthousiast. Enthousiast om de aankleding de entourage, het was voor hen een openbaring dat dit in ons Centrum bereikt kon worden. Al hoewel de belangstelling gerust beter zou kunnen, de 1^{ste} dag 61 en de 2^e 47 bezoekers, is het gewoon zo dat niet iedereen in kunst geïnteresseerd is. Zij die wel geweest zijn waren vol lof en menigeen ging met een verkocht kunstwerk huiswaarts. De dames die de glas in lood stukken vertegenwoordigde hebben heel wat keren de kunst van deze hobby mogen uitleggen. Zowel de techniek van glas-in-lood- als de kunst van Tiffany werkstukken werd veel gesproken. Ook vertelde de dame dat ze door even te googlen aan een speciale kleur glas kwam dat ze per sé nodig had om de kleur van een blauwe doffer zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. En als je daar dan een eind voor moet rijden heb ik dat er graag voor over, zo vertelde ze. En heb je eenmaal het glas in je bezit ga er dan voorzichtig mee om want een breuk is zo veroorzaakt. Maar wees gerust, zo gaat ze verder, in de cursus leer je hier mee om te gaan en alle gereedschappen en materialen





zijn aanwezig. Zo als gezegd de ruimtes waren professioneel ingericht. Mochten we meer ruimte hebben gehad dan zouden we de schilderijen wat verder uit elkaar kunnen hangen. Van de andere kant wil je ook weer zo veel mogelijk mensen de gelegenheid geven aan deze expositie deel te nemen. Dus de ruimte kan wel een probleem blijven. Er waren trouwens maar weinig mensen die zich hier aan stoorden. Voor het centrum is dit gewoon een mooi visitekaartje van wat er zoal allemaal gemaakt wordt. Ook de keramiek die Joke vertegenwoordigde trok veel belangstelling. Er stonden prachtige beelden in mooie kleuren. Creatief allerlei, in een eigen lokaal bijeengebracht, werd o.m. vertegenwoordigd door Kitty, Josee en Ria. Josee voelde zich in het algemeen voldaan en had verschillende stukken van eigenaar zien veranderen. Bij Kitty



was het aan het begin van de zondag iets te mager. Ze had een mooie tafel met kleine hebbedingetjes en 3D kaarten. Zij vond dat er te weinig mensen waren die hun belangstelling kwamen tonen terwijl we het hier zo mooi voor elkaar hebben.

Om de belangstelling van het publiek te vangen was er van alles gedaan. Er stonden redactionele stukjes in de plaatselijke persorganen, er waren affiche vervaardigd en in de wijken waren de nodige verwijsborden geplaatst die de weg naar het centrum wezen. De voorbereiding van deze dagen was in handen van Christ, Gerry, Ingrid en enkele bestuursleden die alle lof voor het slagen van dit weekend toekomen. Het was Hans Penninx die deze dagen al vroeg aanwezig is om de mensen te verwelkomen, de koffie te verzorgen en gelijktijdig een oogje in het zeil kon houden. Een heel belangrijke man vandaag. Dank aan alle medewerkers die deze dagen hebben doen slagen.

Piet Aalbers, Secretaris.